

HOLLANDSE HITS



19 JULI TOT 25 JULI 2024

DE ELEGAST

UBBERGEN



Vrijdag 19 juli dag 1 vertrek

De reisbegeleiding Ton, Anita en Angelique vertrokken samen met de gasten Rene en Jolanda iets te laat vanuit Tendens in Arnhem en kwamen precies om 4 uur aan bij de Elegast. Hier zaten Ida, Carlien en Jeroen met hun ouders al te wachten. Het was even druk met kennis maken en het verdelen van de bedden. Net voor het eten werd Monique gebracht door haar vader. Het begon al lekker te ruiken naar soep en hamburgers die Ton aan het bakken was.

Na het eten hebben we gezellig bij elkaar gezeten om kennis te maken en Rene had boterkoek bij voor bij de koffie.

We hadden een gezellige avond met de Karaoke box. De Hollandse meezingers vlogen ons om de oren. Iedereen durfde al meteen een solo nummer te zingen. Om 11 uur zocht ieder moe van de reisdag hun bed op. 3 gasten sliepen in een kamertje, de andere 3 in chambrettes, dit is een slaapzaal waarin ieder een eigen afgescheiden ruimte heeft. Afwachten hoe de bedden slapen en benieuwd naar de dag van morgen.



Zaterdag 20 juli dag 2 winkelen

Langzaam aan kwam iedereen uit bed. Er werd alvast koffie rondgedeeld terwijl we op de rest wachtte. Na een lekker ontbijt vertrokken we in de loop van de ochtend naar winkelcentrum Schuytgraaf in Arnhem om te shoppen. Iedereen is goed geslaagd. Kaarten om naar familie en vrienden te sturen, nieuwe kleren of een koptelefoon.



We gingen een lunchroom in voor koffie met gebak maar er stonden zo'n lekkere foto's op de menukaart dat we daar meer zin in hadden. Na overleg met de gasten kozen we voor een wrap, wat was die groot de meeste kregen niet alles op.



Met volle buiken gingen we terug naar de Elegast. Onder het genot van een kopje koffie en een lekker muziekje werden de kaarten geschreven. Ton en Monique bakten ze bruin. Pannenkoeken naturel, met kaas of spek.



Na het eten was het even een uurtje lekker rustig aan doen ieder deed iets voor zichzelf. Kleuren of een dutje.

Vanavond was het tijd voor de Hollandse Hits bingo. Ieder had een bingokaart met daarom titels van liedjes. Alle liedjes die we hoorde moesten we afstrepen. We begonnen met 1 rijtje en zo steeds verder tot de volle kaart. Anita speelde de liedjes af en Ton en Angelique hielpen waar nodig met het afstrepen van de titels.

Het ging mooi gelijk op.

Op het laatst had Jeroen bingo maar er was nog maar 1 prijs en die had hij al. Nadat Anita zei dat dit niet leuk was ruilde Monique meteen, super zoals het gaat onder elkaar!



Iedereen was blij met de gewonnen prijzen en ging langzaam naar bed om te dromen over alle Hollandse Hits.



Chambrette



slaapkamertje

Zondag 21 juli dag 3 Uislapen en bowlen

We hielden vandaag een rustige dag, ieder die wilde mocht uitslapen, toch zaten de meeste om 9 uur aan het ontbijt met een gekookt eitje erbij. Jeroen en Monique bleven tot 10 uur in bed. Rene volgde een kerkdienst op de laptop. Jeroen keek op 1 op zijn laptop. Frans de man van Angelique kwam langs op de motor. Verschillende gasten wilde die bewonderen toen hij weer ging. Lunchen doen we uit het vuistje. We hadden gehoord dat er in de kapel een expositie was van schilderijen met bloemen. We hebben daar leuke foto's gemaakt.



Aan het einde van de middag gingen we weer de bus in om naar een bowling centrum te gaan. We hadden een gezellige spannende competitie waar ook strike en spare werd gegoid. Het was erg spannend en ging lang gelijk op.

We hadden een arrangement waar ook eten bij zat. We hadden de keus uit saté of schnitzel menu. Het eten was heerlijk.

Wat was dit een leuke tent gezellig contact met personeel en eigenaar. Net voor we naar huis gingen zat het personeel op het terras en toen de gasten vertelde dat we Hollandse hits vakantie hadden werden ze erg benieuwd. Spontaan werd er door 3 gasten een terrasoptreden gegeven. Erg spannend vonden ze dit.



Thuis gekomen hielden we een rustige avond met een lekker biertje of frisje. Natuurlijk oefende iedereen z'n nummer nog een keer. Het zingen en vooral de beweging ging steeds beter. Om 11 uur gingen de laatste met muziek in het hoofd het bed in.

Maandag 22 juli dag 4 Dierentuin

Weer zo'n prachtige dag met een lach .. iedereen een beetje vroeg uit de veren want we gaan naar de dierentuin. Dit is een kleine dierentuin waar je veel dieren mag voeren (we kochten 2 doosjes voer). Best spannend om oog in oog te staan met een schaap of geit. Jeroen wist zichzelf te overwinnen en werd vriendjes met een klein schaapje die hij ook durfde te voeren. Halverwege hielden we even een pauze voor een broodje en drinken. Monique en Jolanda liepen de hele dag arm in arm en hadden veel lol samen. Rene had de dag van z'n leven. Hij houdt heel erg van dieren aaien.



Op het einde gingen we om de beurt even naar het winkeltje. De meeste kochten een knuffel.



Onderweg naar huis hielden we een stop bij restaurant EL TORO, ook Frans de man van Angelique schoof bij ons aan. We namen als voorgerecht een kleinigheidje van het salade buffet. Daarna mochten we kiezen van de kaart en nog een klein ijsje na.

Thuis hielden we die avond de generale repetitie. Wat een optreden zette iedereen neer. Dit gaat woensdag een succes worden!



Moe van het vele zingen dook iedereen z'n bed in.

Dinsdag 23 juli dag 5 Paarden melkerij

Onze plannen voor vandaag vallen in het water. We zouden naar pretpark Tivoli gaan, maar wat een regen. Na even overleggen en een telefoontje reserveren we een excursie naar een paarden melkerij. We hebben tijd over voor we weg moeten dus nemen we koffie met gebak (in ons huis omdat we het op het terras niet gehad hebben) .



Tussen de regen door naar de bus en naar paardenmelkerij Orchid's.



We beginnen met koffie en een film over waar paardenmelk goed voor is. Daarna gaan we naar de stallen waar de paarden staan met de schattige veulentjes. Als je durft mag je ze aaien. Daarna krijgen we een bekertje paardenmelk om te proeven.



We kregen allemaal nog een blok zeep van paardenmelk om uit te proberen. Weer thuis deden we iets voor onszelf of een dutje.

Deze avond was er een groot feest waarvoor we de relax vakantie die in Beers zat hadden uitgenodigd. Met de enige echte zanger Rien Salet kon de avond niet meer stuk. Beentjes van de vloer, polonaise en meezingen uit volle borst.



Helaas zijn er niet veel foto's van deze avond ook de begeleiding had het veel te druk met dansen en feesten.



Woensdag 24 juli dag 6 opnames in studio

Daar gaan we dan met kriebels in de buik.. naar Arnhem waar de mensen van de studio ons al staan op te wachten. We krijgen het een en ander uitgelegd. Dan gaat het beginnen. Wat een geweldig optreden van iedereen.

Jeroen imiteert niet alleen Jan Smit ... hij is het!

Rene zingt als een Engelbewaarder, we zien hem stralen!



Jolanda ontroert ons met haar nummer “huilen is voor jou te laat”

Ida lijkt in plaats van in de studio wel in Mexico te staan met de gitaar



Na de eerste 4 nummers hadden we wel een koffie pauze verdiend . En konden de dames in alle rust even omkleden. Na de nodige zenuwen plasjes gingen we weer verder.

Monique overtrof zichzelf met "he jij" het was top
Carlien in haar rode jurk was een prachtige Doornroosje



Als allerlaatste ons mega optreden van de hele Hollandse Hits groep. Wat een succes. Met z'n allen hangen we aan de bar bij "het kleine cafe aan de haven"
We moesten dit in 2 delen opnemen omdat 9 te veel was in de studio.



Met tevreden gezichten gingen we weer terug naar Ubbergen. Het zat erop en het was super leuk en goed gegaan.
We aten een lunch uit het vuistje. S' middags werden er alvast koffers ingepakt en omdat we deze ochtend geen douche hadden genomen kon dit nu . We hoorden gezang uit de douches komen. Ook werden er dutjes gedaan.



Om 5 uur hadden we gereserveerd in een wok restaurant. We kregen gezellig een ronde tafel. Ieder mocht eten wat hij wilde. Buffet, wok of grill. Een paar gasten gingen samen kikkerbiljetjes proberen. Ze vonden ze wel lekker. Het was een erg gezellige avond.



Met de buiken vol gingen we voor t laatst terug naar ons kasteeltje. We dronken koffie en daarna een biertje of sapje. Met elkaar gingen we de vakantie herinneringen invullen. Ieder zei om de beurt wat de leukste herinneringen waren aan deze week. Dat was voor ieder anders. Alleen het opnemen in de studio was erg leuk en spannend voor iedereen. De reisbegeleiding bedankte iedereen voor hun hulp aan hen en aan elkaar. Iedereen heeft genoten van deze vakantie. Op tijd gingen we naar bed omdat we morgen een uurtje vroeger op moesten.

Donderdag 25 juli dag 7 Vertrek naar huis

Vandaag stonden de begeleiding om 7 uur op en maakte ontbijt, de gasten werden om half 8 geroepen. Bedden afhaken, koffers inpakken, verzamelen en op de ophalers wachten. Iets te laat vertrokken we naar Arnhem waar de taxi van Rene en de broer van Jolanda al zaten te wachten.

Iedereen bedankt voor jullie bijdrage aan deze leuke vakantie, we zien jullie misschien op een volgende reis of in November op het jaarfeest.

Muzikale groet,

Ton, Angelique en Anita

